



Zondagmorgen 15 dec. 2024

3^e advent

Orgel: Niels

Voorganger: Ds. W.G. Teeuwwissen

Thema:

Welkom/ afkondigingen

Intochtslied: Psalm 89 :8 en 9 (DNP)

8. Zielsveel houd Ik van hem, daar komt geen einde aan.

Ik blijf hem altijd trouw, zijn troon zal blijven staan.
Zolang de hemel duurt mag hij mijn volk regeren –
maar als zijn kinderen Mij ooit de rug toekeren,
mijn wet niet houden en zich tegen Mij misdragen,
bestraf Ik hun gedrag met zware tegenslagen.

9. Toch neem Ik David niet mijn trouw en liefde af.

Ik handhaaf mijn verbond, mijn woord dat Ik hem gaf.

Zo waar Ik heilig ben, Ik zal de waarheid spreken.
Ik kan, Ik zal mijn eed aan hem gedaan niet breken.
Zijn nageslacht regeert zolang de zon zal schijnen.
Zoals de maan zal nooit zijn koninkrijk verdwijnen.'

Stil gebed

Votum en groet

3^e Adventskaars wordt aangestoken door

Zingen: Opwek. 528

Hoor, de engelen zingen de eer
van de nieuwgeboren Heer.

Vrede op aarde 't is vervuld:

Hij verzoent der mensen schuld.

Zing, o volken in het koor

dat weerklinkt de hemel door.

Zing het met een blijde stem

voor het kind van Bethlehem.

Hoor, de engelen zingen de eer

van de nieuwgeboren Heer.

Hij die heerst in eeuwigheid,

Zoon van de gerechtigheid.

Van zijn vleugelen dalen neer

licht en leven, altijd weer.

Glorie aan de Zoon van God,

mens geworden om ons lot,

opdat wij van zonden rein

nieuwgeboren zouden zijn.

Hoor de engelen zingen de eer

van de nieuwgeboren Heer.

Zingen: Opwek. 529

Komt laten wij aanbidden, (3x)

komt laten wij aanbidden die Koning.

Want U alleen bent waardig, (3x)

o Koning.

Wij prijzen U voor eeuwig, (3x)

o Koning.

Zingen: Opwek. 801 Immanuel

Mijn hart gelooft, mijn mond belijdt dat Jezus leeft, en leeft in mij.

Ik houd mij vast aan Hem met alles wat ik ben,
mijn hoop is in zijn naam alleen. (2x)

Refrein:

Immanuel, God dichtbij.

Hij is het leven, het vuur in mij.

Immanuel, God dichtbij.

Hij is het leven in mij.

Mijn hart gelooft,

mijn mond belijdt: waar ik ook ben,

daar is Hij bij. God toont zijn koninkrijk.

Ik draag zijn heerlijkheid door zijn

aanwezigheid in mij. (Refrein)

Bridge 2x:

God is achter en voor mij,

omgeeft mij altijd.

Hij is boven en onder,

zelfs binnenin mij.

Immanuel, God dichtbij.

Hij is het leven, het vuur in mij.

Immanuel, God dichtbij. Hij is het leven.

(Refrein)

Gebed

Moment voor de kinderen

Zingen projectlied

1^e Schriftlezing: Jesaja 7 : 13-14 (NBV21)

Mattheus1 :18-25 (NBV21)

Zingen: Psalm 132 :5 en 8 (DNP)

5.Tot David kwam het woord van God:

Jouw kind ontvangt de koningskroon,

daarna zijn zoon en dan diens zoon.

Leeft elk van hen naar mijn gebod,

dan houdt je koningshuis de troon.'

8.Groot aanzien geef Ik Davids rijk.

Ik heb zijn zoon de macht beloofd

zijn lamp wordt nooit meer uitgedoofd.

Ik zet zijn vijanden te kijk:

een kroon siert zijn gezalfde hoofd.'

2^e schriftlezing Jesaja 9 :5a,6 Lukas 1 :30 – 38



Verkondiging (Geen half werk)

Zingen: Opwek. 595

Licht van de wereld,
U scheen in mijn duisternis;
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt, dat ik U wil kennen Heer,
bij U wil zijn elk moment.

Refrein:

Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.

Hemelse Heer,
U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind
naar de wereld gekomen,
legde uw heerlijkheid af. (refrein)

En nooit besef ik hoe U leed,)
de pijn die al mijn zonde deed.)2x
(refrein)

Geloofsbelijdenis

Zingen: Opwek 851 (Prijs de Koning)

Heer, wij dwaalden in het donker,
zonder hoop, zonder licht,
maar U kwam vanuit de hemel;
vol van liefde was uw blik.
Om de wet en de profeten
te vervullen kwam Gods Zoon;
uit een jonge maagd geboren,
in een stal, ver van zijn troon.

Refrein:

Prijs de Vader, Zoon en Geest.
Prijs de Koning, Drie-in-één;
God vol glorie, Majesteit.
Prijs de Koning tot in eeuwigheid.

Om het koninkrijk te brengen,
zocht U wie naar U niet zocht;
zo hebt U verloren mensen
door uw kruisdood vrijgekocht.
U dacht zelfs in al uw lijden
aan de hoop die vóór U lag;
want uw dood zou ons bevrijden,
Jezus, alles is volbracht!

Met de adem ingehouden
keek de hemel 's morgens vroeg
hoe de steen werd weggerold

en het Lam de dood versloeg.
Doden kwamen uit hun graven,
mens en engel stond versteld;
wie in Hem geloven, juichen,
door de Vaders macht hersteld.

Zo is Christus' kerk ontstaan,
en zijn Geest ontstak de vlam.
En dit eeuwenoude nieuws
dooft niet uit, wankelt niet.
Door zijn bloed en in zijn naam
ben ik vrij – voor altijd vrij!
Want, met Jezus opgestaan,
woont het Leven zelf in mij!

Refrein: 2x

Prijs de Koning tot in eeuwigheid.

Dankgebed en voorbeden

Inzameling der gaven

1^e Werk van de diaconie
2^e Kerk en eredienst

Slotlied (staande): Opwek. 525

Jubel het uit.
De Heer is hier;
ontvang het koningskind!
Als redder van de aarde
geeft Hij het leven waarde.
Dus hemel en aarde, zingt!
Dus hemel en aarde, zingt !
Dus hemel, dus hemel
en aarde, zingt!

Jubel het uit.
De Heer regeert;
wees blij, verhef je stem!
Zing als de schepping juicht,
aanbiddend voor Hem buigt
een vreugdelied voor Hem,
een vreugdelied voor Hem,
een vreugde een vreugdelied voor Hem!

Zijn koningschap zal eeuwig zijn,
rechtvaardig en vol kracht!
Laat ieder volk op aarde
zijn heerlijkheid ervaren;
de liefde die Hij bracht, (2x)
de liefde, de liefde die Hij bracht!

Zegen

Gezang 456:3

3.Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!