



Liturgie 9 juni 2024

09.30 uur: Visnet Harderwijk

Viering H.A.

Organist: Kees

Voorganger Ds. R.J. Kranen

Thema: *“De gelijkenis van het kruis”*

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 149 :1 en 3

1 Halleluja! laat opgetogen
een nieuw gezang den HEER verhogen.
Laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.
Volk van God, loof Hem die u schiep;
Israël dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.

3 De HEER gedenkt in gunst de zijnen.
Hij kroont de zwakken en de kleinen.
Hij kent de stillen in den lande,
het heil is nu ophanden.
Weest verheugd, die den HEER verbeidt,
nu Hij komt en u zelf bevrijdt.
Prijst dan zijn naam bij dag en nacht
en roemt zijn grote macht.

Stil gebed, Votum en groet Verootmoedigingsgebed Genadeverkondiging

Zingen (2 liederen):Psalm 130:1,2,3 (LB1973)

1 Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer.
Gij kunt verlossing zenden, ik werp voor U mij neer.
O laat uw oor zich neigen tot mij, tot mijn gebed.
Laat mij gehoor verkrijgen, red mij, o Here red!

2 Zoudt Gij indachtig wezen al wat een mens
misdeed,
wie zou nog kunnen leven in al zijn angst en leed?
Maar Gij wilt ons vergeven, Gij scheldt de schulden
kwijt,
opdat wij zouden vrezen uw goedertierenheid.

3 Ik heb mijn hoop gevestigd op God den Heer die
hoort.
Mijn hart, hoezeer onrustig, wacht zijn verlossend
woord.
Nog meer dan in de nachten wachters het
morgenlicht,
blijf ik, o Heer, verwachten uw lichtend aangezicht.

Zingen: Opwek. 764:1,2,3 (Zegekroon)

(let op: geen vers 4)

1 U zult altijd voor ons strijden;
U hebt steeds uw trouw getoond.
Deze waarheid is mijn blijdschap:
Heer, U draagt de zegekroon,
U, mijn helper en beschermer,
U, mijn redder en mijn vriend.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

2 Waar uw grootheid wordt bezongen,
wil ik knielen voor uw troon.
Waar U bent verstilt de onrust,
want u draagt de zegekroon.
Vul dit huis nu met uw glorie,
vul ons hart met heilig vuur.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Refrein A:
Halleluja! Jezus overwon.
Jezus overwon. Halleluja!
Prijs Hem, die de wereld overwon.

3 U zult altijd voor ons pleiten;
U zocht door tot U ons vond.
En geen macht kan U bestrijden,
want U draagt de zegekroon.
U bent Jezus, de Messias,
die de wereld redding biedt.
Uw genade is mijn adem en mijn lied.

Refrein A

Refrein B (4x):
Elke muur wordt neergehaald,
ieder bolwerk afgebroken.
U draagt de zegekroon;
U overwon, U overwon!

Gebed bij de opening van de Bijbel Gesprek met de kinderen

Zingen: ELB 471 “Een parel in Gods hand”

Refrein:
Weet je dat de Vader je kent?
Weet je dat je van waarde bent?
Weet je dat je een parel bent,
een parel in Gods hand,
een parel in Gods hand?

Ze zeggen allemaal: Je kunt niets doen,
je bent een oen;
ze trekken altijd aan mijn paardestaart,
ik ben niets waard.
Nou heb ik weer de ranja omgegooid,
ik leer het nooit.



Mijn moeder luister nooit als ik wat zeg.
'k Heb altijd pech, ik ga maar weg. **Refrein.**

Ik snap alweer niks van die rare som,
ik ben zo dom;
m' bloes zit onder de spaghetti-mix,
ik kan ook niks.
Al noemt de hele klas mij sacherijn,
ik mag er zijn.
Al zegt mijn broertje steeds: Wat stout ben jij -
God houdt van mij, God houdt van mij!

Ik weet dat de Vader me kent.
Ik weet dat ik van waarde ben.
Ik weet dat ik een parel ben,
een parel in Gods hand,
een parel in Gods hand.

Kinderen gaan naar de KND

Schriftlezing: Lucas 15:11-32 (NBV21)

Zingen: Opwek. 599

Nog voordat je bestond
kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment
en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar tot jij komt.

En wat je nu ook doet,
zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed,
verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt,
gaf Hij zijn eigen Zoon.
En nu is alles klaar wanneer jij komt.

Refrein:

Kom tot de Vader,
kom zoals je bent.
Heel je hart,
al je pijn is bij Hem bekend.
De liefde die Hij geeft, d
e woorden die Hij spreekt.
Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.

En wat je nu ook doet...

(Refrein 2x)

De liefde die Hij geeft,
de woorden die Hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

Verkondiging

Zingen: Opwek. 705 (Toon mijn liefde)

Aan de maaltijd wordt het stil,
als de Meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht
elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen.

Refrein:

Toon Mijn liefde aan de ander
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil,
als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht,
zoals Hij ons heeft gezegd. Hij zei:
Jij zei: Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel.
Dit is hoe Mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij,
als je Mij gaat volgen. *Refrein (2x).*

zo heb Ik ook jou liefgehad. (2x)

(VIERING HEILIG AVONDMAAL)

Onderwijzing
Gebed

Muziek: Gezang 51

(Filmpje staat op de NAS!!!)

Ondertussen wordt de tafel in gereedheid gebracht

Nodiging: verheft de harten (sursum corda)

Zingen tijdens ophalen brood/wijn: ELB 7a

1 De HEER is mijn herder en geen ding
ontbreekt mij naar zijn wil.
Hij schenkt mij rust in grazig land,
Aan waat'ren klaar en stil.

2 Hij is het die mijn ziel verkwikt
en die mijn schreden leidt
in rechte sporen, om de eer
zijns Naam in eeuwigheid.

3 Al ga ik door een duister dal,
ik vrees geen kwaad, want Gij
zijt altijd met mij en uw stok
en staf vertroosten mij.



4 Gij zijt het die mijn dis bereidt,
voor 't oog van wie mij krenkt,
die zalft mijn hoofd en mij een kelk
des overvloeieus schenkt.

5 Zo zullen heil en goedheid groot
mij volgen dag aan dag.
En ik verkeer in 's HEREN Huis,
waar 'k eeuwig wonen mag.

Viering Heilig Avondmaal

Zingen: Psalm 116:1,3 (LB1973)

1 God heb ik lief, want die getrouwe HEER
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

3 Hij is goedgunstig in gerechtigheid,
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.
Rust nu, mijn ziel, de HEER heeft u bevrijd.

Dienst der gebeden

Inzameling der gaven

1^e Project 10 27

2^e Kerk en eredienst

Slotlied (staande): Gezang 456:1,2 (LB1973)

1 Zegen ons, Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

2 Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

Zegen: Gezang 456:3

3. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!