



Liturgie 30 juni 2024

09.30 uur: Visnet Harderwijk

Organist: Kees

Voorganger Prof. B.J.G. Reitsma (Ermelo)

Thema:

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 62 :1 en 5 (NB1973)

1.Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil,-op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast;
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

5.Voorwaar,Hij is mijn heil, mijn rots,
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen.
Als gij voor Hem uw hart uitstort,
vertrouw dat gij gezegend wordt;
God is een schuilplaats voor ons allen.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Opwek. 815

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw glorie

Vul dit huis met Uw aanwezigheid

Want alles is door U,
en alles is tot U
Openbaar aan ons Uw heerlijkheid

Heilig, Heilig, Heilig is de Heer
Jezus, is Koning
Breng hulde geef Hem eer

Zingen: Sela:134 (mijn toevlucht)

De Heer is je schild en bevrijder
De Redder die niet van je wijkt
Onder zijn vleugels ben je veilig
Zijn wieken beschermen
Zijn trouw is een veilig schild

In Gods nabijheid is geen angst meer
Voor de plaag van de dag
Jou zal niets overkomen
Open je ogen
En zie dat het kwaad vergaat

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont
En overnacht in zijn schaduw

Zegt tegen de Heer

Mijn toevlucht mijn vesting mijn God Ik vertrouw op u
Mijn toevlucht mijn vesting mijn God IK vertrouw op u

Als je mag wonen bij de Hoogste
Ben je veilig voor het kwaad
Engelen zullen je dragen
Je zult je niet stoten
Maar vertrapt de tegenstand

Ik bevrijd wie mij liefheeft
En bescherm wie mij kent
Roep je mij aan ik geef antwoord
In de nood ben ik bij je
En bevrijd je van angst
Ik zal roem en overvloed geven
Ik zal je redding zijn
Ik zal je redding zijn

Geboden:

Zingen: Gezang 323:1, 7 en 8 (LvK)

1.God is tegenwoordig, God is in ons
midden,
laat ons diep in 't stof aanbidden.
God is in ons midden, laat nu alles zwijgen
alles in ons voor Hem neigen.
Wie de stem heft tot Hem
sla de ogen neder,
geve 't hart Hem weder.

7.Maak mij recht eenvoudig, stil in den
gebede,
afgezonderd in uw vrede.
Maak mij rein van harte, dat ik uwe
klaarheid
schouwen mag in geest en waarheid.
Heer laat mij even vrij
als een adelaar stijgen,
zo word ik U eigen.

8.Heer kom in mij wonen, zij mijn hart en
leven,
U ten heiligdom gegeven.
Gij die zo nabij zijt, wend mij toe uw wezen,
dat Ge in mij uw beeld moogt lezen.
Waar ik ga, zit of sta,
laat mij U aanschouwen
met een stil vertrouwen.

Gebed bij de opening van de Bijbel

Gesprek met de kinderen...

Kinderlied:



Zingen: Opwek. 149 (Heer, U riep mij)

Heer, U riep mij om met vreugde
in uw dienst te staan.
Heer, U schiep mij en U bent
het doel van mijn bestaan.
En mijn vreugde neemt toe,
als ik het goede doe,
daarom strek ik mij
in liefde uit naar U.
Ja, ik hef mijn handen tot U op
en prijs uw naam.
Ik verbind mij met degenen
die hier naast mij staan.
En mijn vreugde neemt toe,
als ik het goede doe,
daarom strek ik mij
in liefde uit naar U.

Kinderen gaan naar de KND**Schriftlezing: Psalm 127 en Markus 14 :32 - 42****Zingen: Psalm 127 :1 en 2 (NB)**

1. Wanneer de Heer het huis niet bouwt,
is, alle metselwerk ten spijt,
de opbouw niets dan ijdelheid.
Wanneer de Heer de wacht niet houdt,
geen wachter, die de vijand keert,
geen stadsmuur die zijn aanval weert.

2. Voor dag en dauw reeds op te staan
en op te zijn tot 's avonds laat,
hard werken voor slechts weinig baat
en schamel brood, 't is niets dan waan.
Hij geeft het immers wie Hij mint,
als in de slaap, als aan een kind.

Verkondiging:**Zingen: Opwek. 717**

Stil, mijn ziel wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen
God omgeeft je steeds
Hij is er bij
in je beproevingen en zorgen

Refrein

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst, vernieuw
een vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen

Stil, mijn ziel, wees stil
en dwaal niet af ;

dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op Hem
en hef je schild
tegen de pijlen van verleiding

(refrein)

Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
Wacht, op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

(Refrein 2x)

Dankgebed en voorbeden**Collecten:**

1^e Werk van de diaconie
2^e Kerk en eredienst
3^e Ondersteuning Ouderenpastoraat

Slotlied: Psalm 4 :3 (NB)

3. Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis.

Zegen (Gezang 456:3)

3. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!