



2 juni 2024

Bij de kerkdiensten:

Bij de ochtenddienst: We staan vanmorgen voor de tweede keer stil bij Jezus' gelijkenis in Lucas 15:11-32 over... Tja, hoe zullen we die gelijkenis eigenlijk noemen? Daar mag u/jij zelf een naam aan geven. We bekijken het verhaal deze keer vanuit het perspectief van de oudste zoon. Vandaag is er KND voor de groepen 1 t/m 8. De kinderen zullen direct NA DE PREEK weer terugkomen in de kerk om de belijdenis mee te maken. In deze dienst hopen zes gemeenteleden in het openbaar hun geloof te belijden, te weten: Hendrik van der Velde Heidi Schreuder Everlien van den Hoorn Jantina Bronkhorst Leonie Havelaar - van den Berg Dedie Rekers - Jans. We wensen hen en ons een heel feestelijke dienst toe!

Bij de avonddienst: in deze dienst gaat ds. Gert de Kok uit Hulshorst voor. We lezen met elkaar uit Ezechiël 37:1-14 over een bijzonder visioen, waarin Ezechiël een dal vol dode beenderen ziet, die uiteindelijk tot leven worden gewekt en overtrokken met vlees. Een bijzonder visioen. Het thema van de dienst is: "Kunnen deze beenderen weer tot leven komen?"

Extra collecte voor het Evangelisch Werkverband en Gereformeerde Bond

De extra collecte is een gecombineerde collecte voor het Evangelisch Werkverband als ook voor de Gereformeerde Bond. Deze gecombineerde collecte zal zondag 2 juni plaatsvinden. De opbrengst wordt verdeeld over beide instanties. Wij bevelen de extra collecte hartelijk bij u aan.

Over de Gereformeerde Bond

De vereniging heeft als doel binnen de Protestantse Kerk de gereformeerde waarheid te verbreiden en te verdedigen. Mede hierdoor wil ze de kerk brengen tot en zich gebonden weten aan de belijdenis van de Reformatie. De Bijbel staat daarin centraal. De Gereformeerde Bond is misschien nog wel het meest bekend als uitgever van het tijdschrift 'De Waarheidsvriend'. Maar daarnaast houdt de Bond zich bezig met een goede opleiding van predikanten, door de benoeming en financiering van kerkelijk hoogleraren, maar ook door bijvoorbeeld een studien- en boekenfonds voor theologiestudenten. Lees [hier](#) meer over de Gereformeerde bond.

Diensten:

Zondag 2 juni

09.30 uur Ds. R. J. Kranen (Belijdenisdienst)
18.30 uur Ds. G.de Kok (Hulshorst)

Collecten:

1^e Werk van de diaconie
2^e Kerk en eredienst
3^e Evangel. Werkverband/ Gereformeerde Bond

Zondag 9 juni

09.30 uur Ds. R. J. Kranen (Viering H.A.)
11.30 uur Ds. R. J. Kranen (Viering H.A. met zieken)
18.30 uur Ds. R. J. Kranen (Viering en dankzegging H.A.)

Gebedspunten:

Bidden voor het werk van Kees en José komende week in Schwerin
Bidden voor de verkiezingen van komende donderdag
Bidden voor alle mantelzorgers
We bidden voor elkaar en wensen u Gods zegen toe

Gebed of voorbede nodig? Mail gerust naar:

gebedgevraagd@hervormdegemeentehierden.nl

Contact gebedskringen:

Sicco Jongsma, Geitenkamp 29
Tel. 419071 sjongsmas@solconmail.nl

Website:

www.hervormdegemeentehierden.nl/visnet/

Contactadressen:

Predikant:

Ds. R. J. Kranen, Broeklaan 65, 3848 CJ Harderwijk.
Tel. 06-38291107 rjkranen66@outlook.com

Scriba:

Evert Westerink, Krommekamp 256, 3848 DT Harderwijk, Tel. 06-51239382
scribavisnet@hervormdegemeentehierden.nl

Kopij:

Gerard Epe, Walsekamp 12, 3848 CT Harderwijk
Tel. 06-30857553. Berichten tot en met woensdag, bij voorkeur via mail, aan te leveren.
zondagsbriefhetvisnet@gmail.com

Vandaag is er KND voor de groep 1 t/m 8

Organist 2 juni

09.30 uur Kees
18.30 uur Niels

Contactadres Beeld en Geluid:

Visnet.beeldengeluid@hervormdegemeentehierden.nl



Over het Evangelisch Werkverband

Het Evangelisch Werkverband is bij onze gemeente waarschijnlijk het meest bekend van de boekjes voor de huiskringen. Ook verzorgen ze toerusting voor kerkenraden en gemeenteleden en organiseren ze seminars en conferenties. Als missie formuleren ze het als volgt op hun website. "Als Evangelisch Werkverband (EW) zijn we een netwerk van christenen en van plaatselijke kerken, afkomstig uit de Protestantse Kerk in Nederland en daarbuiten. De leidende vraag voor ons luidt: *'Hoe winnen we mensen voor Jezus Christus en maken we het koninkrijk van God zichtbaar op alle terreinen van het leven?'* Wij zijn een beweging van geestelijke vernieuwing, waarin we discipelen maken, kerken en gemeenschappen planten én leiders en voorgangers bemoedigen. Wij streven naar een levende kerk die luistert naar Woord én Geest en waarin het gaat over de werkelijkheid van Gods koninkrijk in ons midden. Kortom: We hebben discipelen nodig die discipelen maken!" Lees [hier](#) meer over het Evangelisch Werkverband.

Ouderenmiddag dinsdag 11 juni 2024

Er is weer een gezellige ouderenmiddag georganiseerd in de Dorpskerk. De middag zal om 14:30 uur beginnen en we sluiten rond 17:00 uur af. Deze middag bent u van harte welkom *zonder* zich vooraf op te geven. Indien u echt niet zelfstandig naar de Dorpskerk kunt komen, bestaat er de mogelijkheid dat u wordt opgehaald. Opgeven hiervoor kan bij Astrid Lokhorst 06-17757502 of Wiene Franken 06-39247374.

Groothuisbezoek

Aanstaande dinsdagavond is al weer het laatste groothuisbezoek van een hele reeks. Deze keer voor de sectie van ouderling Gijsje van Panhuis. We zijn te gast bij Fennie Roetman aan de Kortekamp 57. Hierna zal er een verslag worden gemaakt, waarin de bevindingen uit alle groothuisbezoeken worden verwerkt. Dit verslag gaat naar de kerkenraad. Iedereen die heeft meegewerkt aan deze bijeenkomsten willen we heel hartelijk daarvoor danken. En als u bent ingegaan op de uitnodiging: heel fijn dat u/jij er was en iets van jezelf hebt willen laten zien en horen. Volgend seizoen hopen we weer een serie groothuisbezoeken te kunnen organiseren.

Openluchtdienst:

Zondag 23 juni is weer de traditionele openluchtdienst. We zijn op zoek naar broeders en zusters die lekkere hapjes kunnen maken. Denken aan bijvoorbeeld appeltaart, cake of andere dingen die het gezellig maken. Achter in de kerk zullen de lijsten liggen waarop je kan invullen wat je kan maken of wil leveren. Voor meer informatie: Joop en Willie

Ruimte reserveren Visnet:

Reserveren kan tot uiterlijk de zaterdag voor de gewenste datum! Stuur uw aanvraag bij voorkeur naar visnet.koster@hervormdegemeentehierden.nl Of via de app: 06-23069004 (Anneke Fikse)

Gebedskringen:

Dinsdag 08.45uur Vrouwen
Dinsdag 19.30 uur (Gebedskring voor iedereen)
Woensdag 08.30 uur Vrouwen
Vrijdag 06.30 uur Mannen
Vrijdag 08.30 uur Vrouwen

Zending:

Ons zendingsproject "(Ga nu)" pionieren in de Balkan. Financieel ondersteunen kan via de Scipio app en de zendingsbussen in de hal van de kerk.

Diaconale Hulpdienst:

kan wat voor u betekenen wanneer u (tijdelijk) hulp nodig heeft. Schroom niet om contact op te nemen (ook als u hulp kunt bieden) Contact via Mw. Anne Venema (426298) of HulpdienstVisnet@hervormdegemeentehierden.nl

Collectemunten

Elke 3e donderdag van de maand worden van 19.00 tot 20.00 uur in de consistorie van Het Visnet collectemunten verkocht. Betaling per pin en contactloos is mogelijk.

QR code t.b.v. collecte





Stadsgebied 3 juni in de Regenboog.

Op maandagavond 3 juni om 19.30 uur hopen we elkaar weer te ontmoeten tijdens het stadsgebied voor Harderwijk en Hierden. We nodigen iedereen uit om hierbij aanwezig te zijn in de Regenboog, Biezenplein 1 in Harderwijk. We bidden voor Harderwijk en Hierden, voor ons land en voor de wereld. *"en wanneer dan mijn volk, het volk dat Mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend mijn aanwezigheid zoekt en breekt met zijn kwalijke praktijken, dan zal Ik luisteren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen."* (2 Kronieken 7 : 14) Samen bidden met broers en zussen uit alle kerken van Harderwijk en Hierden. We hopen u/jou maandagavond te ontmoeten.
Voor info: Evert Westerink 06-51239382.

Collecte project 10 27 zondag 9 juni 2024

Hulp voor vluchtelingen en kwetsbare gezinnen (Libanon)

Zondag 9 juni vraagt Project 10:27 uw aandacht voor de vele vluchtelingen die wonen in de arme buitenwijk Bourj Hammoud in Beiroet. Door de armoede en beperkte toegang tot water, elektriciteit en gezondheidszorg is dit een wijk met veel uitdagingen. Maar midden in deze wijk is de diaconale tak van de Armeense Kerk een baken van hoop voor berooide en getraumatiseerde vluchtelingen die hulp nodig hebben. De GZB ondersteunt dit project van harte, doet u ook mee?

Bourj Hammoud is een arme buitenwijk van Beiroet. Het staat bekend als één van de meest dichtbevolkte plekken in het hele Midden-Oosten. Er woont een mix van politieke, sociale en religieuze groeperingen. Er wonen ook veel vluchtelingen; de wijk bestaat uit diverse nationaliteiten. Zoals hierboven beschreven is het een wijk met veel uitdagingen.

De vluchtelingen worden geholpen in hun basisbehoeften, zoals gezonde voeding, kleding, medische hulp en met activiteiten gericht op kinderen, zoals huiswerkbegeleiding en maatschappelijk werk. Kwetsbare gezinnen en jongeren in Bourj Hammoud worden in het bijzonder geholpen door middel van huisbezoeken, begeleiding, het uitdelen van noodhulp en andere sociale diensten. Door de crisis in Libanon is het aantal mensen dat aan de deur klopt met de vraag om hulp de afgelopen periode verdubbeld. Gezinnen worden geholpen met voedselpakketten, melk en luiers voor baby's en ouderen, maar ook bij het betalen van schoolgeld of huur. Social workers richten zich bovendien specifiek op de extra behoeften van kinderen, zoals therapie en huiswerkbegeleiding.

Het persoonlijk verhaal van Alaa...

"Sinds we de oorlog in Syrië zijn ontvlucht, woon ik met mijn familie in Libanon. We hebben het niet makkelijk. Door onze financiële situatie lukt het ons niet om onze kinderen een stabiele basis te bieden. Mijn vrouw is met de kinderen terug geweest in Syrië op zoek naar een goedkoper leven, maar ik wil niet in het leger en kan daarom niet terug. Mijn vrouw redde het niet alleen en dus zijn we weer terug bij af. De huur en prijzen voor schoolgeld en voeding zijn hoog. We kloppen vaak aan bij de kerk. Ze hielpen ons aan een goedkoop appartement en soms helpen ze ons aan babyvoeding. Ook bidden ze met ons. Soms voel ik me wanhopig, maar door het steuntje in de rug krijg ik weer hoop. God heeft ons nog niet in de steek gelaten.

Wij willen als diaconie deze collecte van harte bij u aanbevelen, zodat velen geholpen kunnen worden.



Helpt u ons mee met het investeren in een hoopvolle toekomst voor vluchtelingen en kwetsbare gezinnen in Libanon? Meer informatie kunt u vinden op: www.project1027.nl

Project 10:27 - De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.

Tweede mannenzang in Het Visnet tijdens Visserijweekend in Harderwijk

HARDERWIJK/HIERDEN

Kerkgebouw Het Visnet in Harderwijk staat vrijdag 7 juni aanstaande in het teken van 'mannenzang'. Het is een beginnende traditie in Harderwijk, vertellen organisatoren Harrie Brandsen en Thom Hesseling. De zangavond valt tijdens het Visserijweekend van Harderwijk, en dan ook nog in een kerk die Het Visnet heet. Mooier kan het natuurlijk niet.



Zingen is twee keer bidden, wordt vaak gezegd. Brandsen en Hesseling worden dan ook erg enthousiast van het idee dat de kerkzaal straks vol mannen zit om voor de tweede keer de mannenzang te houden. De eerste keer was afgelopen november en erg geslaagd. Dat vroeg om een vervolg!

Op het programma staat christelijke lofzang. Het zijn liederen die recht uit het hart komen, legt Brandsen uit. 'Ik zing heel graag in het mannenkoor en ik ga graag voor als predikant', vertelt hij.

Mannenzang is een begrip in de Katwijk en de omgeving. Het is een traditie die van de vissersplaatsen is overgewaaid naar de Veluwe. Daarom dachten de organisators: het zou mooi zijn als ook in de regio Harderwijk mannen zingend hun geloof kunnen beleven.

Elkaar versterken

Je hebt elkaar nodig in deze tijd, weten de twee heren. Brandsen: 'Zingen is een prachtige manier om elkaar te ontmoeten en te versterken.' Ook deze keer is er weer een prachtig thema en zijn er mooie liederen gekozen uit de verschillende bundels die in de kerken gebruikt worden. 'Ik kijk uit naar een volle zaal en dat gevoel van eenheid in geloof.'

Verbondenheid

Voor alle duidelijkheid: het is niet nodig om héél goed te kunnen zingen. Daar draait het niet om. Je hoeft echt niet op een koor te zitten, merkt Hesseling op. 'Dat is juist het mooie van zo'n avond; het gaat om die verbondenheid, dat je beseft wat je nodig hebt om als man te leven met God en met elkaar.'

Elkaar zien, horen en ontmoeten. Dat is de opzet, vertellen de twee mannen. Dat doe je door met elkaar je geloof te delen, te zingen en te luisteren naar een kort woord. Dus: kom maar op mannen!

Het Visnet is te vinden aan de Frankenskamp 2 in Harderwijk (achter de Albert Heijn in de wijk Frankrijk). Vanaf 19.30 uur is de kerk open, de mannenzang begint om 20.00 uur. Rond 21.30 uur is het programma afgelopen. Hesseling tot slot: 'Ook nog een oproep aan de mannen die willen komen: neem vooral burens, kennissen, vrienden, collega's of familieleden mee. Want juist mét elkaar maken we er een mooie avond van.'



Voedselbank

Het is dankbaar om iets van onze overvloed te kunnen schenken aan hen die het hard nodig hebben. Dat geldt niet alleen voor de mensen ver weg, maar ook dichtbij. De lokale inwoners die dit goed kunnen gebruiken, kunt u praktisch ondersteunen door de voedselbank te sponsoren. Het inlevermoment is op **zondag 9 juni** voor de dienst(en) in het Visnet. Ook is het mogelijk dit in te leveren bij de Spar in Hierden tijdens de openingsuren.

**Rol beschuit
Pak sap
Zakje macaroni mix**

Hartelijk dank namens alle vrijwilligers van de voedselbank