



Liturgie 2 juni 2024

09.30 uur: Visnet Harderwijk

Belijdenisdienst

Organist: Kees

Voorganger Ds. R.J. Kranen

Thema:

“De gelijkenis van een kerk zonder passie..”

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Opwek. 219

1 Juicht aarde, juicht alom de HEER,
dient God met blijdschap, geeft Hem eer.
Komt, nadert voor zijn aangezicht,
zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

2 De HEER is God, erkent dat Hij
ons heeft gemaakt en geenszins wij
tot schapen die Hij voedt en weidt,
een volk tot zijnen dienst bereid.

3 Gaat tot zijn poorten in met lof,
met lofzang in zij heilig hof.
Looft Hem aldaar met hart en stem,
prijst zijnen naam, verheerlijkt Hem!

4 Want goedertieren is de HEER.
Zijn goedheid eindigt nimmermeer.
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
tot in het laatste nageslacht!

Votum en groet

Drempelgebed/verootmoediging

Genadeverkondiging

Zingen: (2 liederen):

Opwek. 595 “Licht van de wereld”

1 Licht van de wereld,
U scheen in mijn duisternis;
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt,
dat ik U wil kennen Heer,
bij U wil zijn elk moment.

Refrein:

Voor U wil ik mij buigen,
U wil ik aanbidden,
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig,
U bent zo geweldig goed voor mij.

2 Hemelse Heer,
U, die hoog en verheven bent,
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind

naar de wereld gekomen,
legde Uw heerlijkheid af. *Refrein.*

3 En nooit besef ik hoe U leed
de pijn die al mijn zonde deed.
En nooit besef ik hoe U leed
de pijn die al mijn zonde deed. *Refrein.*

ELB 413:1,2,4 “Lichtstad met uw paarlen poorten”

1 Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond're stad, zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deze aarde
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdesstem,
daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

2 Heilig oord vol licht en glorie,
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden Godsstad vloeit. *Refrein.*

4 Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem
in de stad met paarlen poorten
in het nieuw Jeruzalem. *Refrein.*

Gebed bij de opening van de Bijbel

Gesprek met de kinderen...

Kinderen gaan naar de KND

Schriftlezing: Lucas 15:11-32 (NBV21)

Zingen: Opwek. 488 “De kracht van Uw liefde”

Heer, ik kom tot U;
neem mijn hart, verander mij,
als ik U ontmoet vind ik rust bij U.
Want Heer, ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde.

Refrein:

Houd mij vast,
laat uw liefde stromen.
Houd mij vast,
heel dicht bij uw hart.
Ik voel uw kracht
en stijg op als een arend;
dan zweef ik op de wind,

gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.



Heer, kom dichterbij
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen,
diep in mij.
En Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.

Refrein (2x)

Dan zweef ik op de wind,
gedragen door uw Geest
en de kracht van uw liefde.

Verkondiging

Zingen: Psalm 133:1,3 (LB1973)

1 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is 't dat zonen
van 't zelfde huis als broeders samenwonen.
Eén liefdeband houdt hen tezaam.
De zegen van Gods hoog verheven naam
daalt op hen neer vol zoete tederheid,
als olie die den priester wijdt.

3 Jeruzalem! Hier geeft de HEER zijn zegen,
hier woont Hij zelf, hier wordt zijn heil verkregen
en leven tot in eeuwigheid.

Belijdenisformulier - onderwijzing

Belijdenisvragen

Belijdenis wordt afgelegd door:

Hendrik van der Velde (Hendrik)

Hendrika Schreuder (Heidi)

Evertje van den Hoorn (Everlien)

Jantina Eva Bronkhorst (Jantina)

Leonie Havelaar - van den Berg (Leonie)

Dreesje Rekers - Jans (Dedie)

Gedicht: *geschreven en gelezen door Everlien van den Hoorn*

Het licht van God omringt ons.
De liefde van God omhult ons.
De kracht van God beschermt ons.
Weet dat God bij jouw is,
Hij waakt over jouw.
Waar wij ook zijn, daar is God.
En alles is goed.

De liefde van God omringt en vult ons met troost.
Het licht van God omringt en vult ons met vrede.
De aanwezigheid van God omringt en vult ons met zegeningen.
Voel je in liefde gedragen.
In de armen van God.

Jij ben gezegend en geliefd,
Wij zijn kinderen van God.
En ervaar diepe vrede.

Zingen (staande): Gezang 293:1,4 (LB1973)

1 Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

4 Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Dienst der gebeden

Inzameling der gaven

1^e Werk van de diaconie

2^e Kerk en eredienst

3^e Evang. Werkverband/ Gereformeerde Bond

Tijdens de collecte: OPWEKKING 849

Slotlied: NLB 416 "Ga met God"

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2 Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3 Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4 Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen (Gezang 456:3)